

BRABANT

Tekst en muziek: Guus Meeuwis
Jan Willem Rozenboom

♩ = 144

Intro

Een

Couplet

muts op m'n hoofd m'n kraag staat om - hoog, 't is hier ijs - koud maar ge -

luk - kig wel droog. De da - gen zijn kort hier de nacht be - gint vroeg, de

men - sen zijn stug en d'r is maar één kroeg. Als ik naar m'n ho - tel loop, na een

don - ke - re dag, dan voel ik m'n huis - sleu - tel diep in m'n zak. En ik

Refrein

loop hier al - leen - in een te stil - le stad, ik heb ei - gen - lijk nooit last van

heim - wee ge - had Maar de men - sen ze sla - pen, de we - reld gaat dicht, en dan

denk ik aan Bra - bant, want daar brandt nog licht.

Wals   ♩ = 144

rit.

hou. Ik loop hier al - leen in een
 te stil - le stad, ik heb ei - gen - lijk nooit last van
 heim - wee ge - had Maar de men - sen ze sla - pen, de
 we - reld gaat dicht, en dan denk ik aan Bra - bant, want
 daar brandt nog licht.

instr.

De Peel, en de Kem - pen en de Mei - der - hei, maar 't
 mooi - ste aan Bra - bant ben jij, dat ben jij. Ik
 en dan denk ik aan Bra - bant, want daar brandt nog licht.

2. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé,
 De aanspraak van mensen met een zachte 'G'.
 Ik mis zelfs 't zeiken op alles om niets,
 Was men maar op Brabant zo trots als een Fries.
 In 't zuiden vol zon, woon ik samen met jou,
 't Is daarom dat ik zo van Brabanders hou.