

# Wakker met een wijsje

Tekst: Jaap Bakker

Muziek: Jochem Fluitsma & Eric van Tijn



Als ik door de stad loop vraag ik me vaak af, waar- om zijn al- le men -sen zo nors en zo kort -af?



Steeds maarsja-ge-rij - nig en nooit eens in hun schik. Waar- om zijn er zo wei -nig fi - gu-ren zo -als ik? Ik ben



ie-mand die nooit mop -pert en nooit gromt en ik zal je eens ver-tel-len hoe dat komt Ik word



al - tijd wak -ker met een wijs -je in m'n hoofd 'k loop de he -le dag te zin -gen en te flui - ten El-ke



mor -gen wak -ker met een wijs -je in m'n hoofd, als ik bin -nen -kom dan rin -ke -len de rui - ten Het



is ge-woon een won-der het is ge-woon ge-luk Wak-ker met een wijs-je, en m'n dagkan niet meer stuk



en m'n dagkan niet meer stuk

Ikstap al-tijd met m'n bes-te been uit



bed en voorde spie-gekdoe ik sa -mencen du- et Pas als ik sla-pen ga, vind ik hetwelge-noeg,maardanver-



heug ik mij al - weer op mor - gen - vroeg, want dan word

VARA!